

NIEUWSBRIEF september 2019

Geachte lezer,

De zomervakantie is voor de meesten van ons voorbij. We pakken de draad weer op; plannen die zijn gemaakt kunnen uitgevoerd worden en ook nieuwe plannen worden gemaakt.

Ik hoop dat u een goede zomertijd hebt gehad, dat is niet altijd een vanzelfsprekendheid.

De koren zijn weer aan de repetities begonnen, het leek even net zo warm weer te zijn als de paar laatste repetities voor de zomer. We bereiden ons voor op een groots concert op zaterdag 26 oktober (aanvang 20.00 uur) in Zwijndrecht waar alle drie de koren aan mee zullen werken. Het 3-koren concert wordt gegeven in de Bethelkerk te Zwijndrecht.



Aanstaande zondag 1 september wordt het zevende seizoen van Muziek om de Hoek geopend met een feestelijk concert in de Dorpskerk van Hoek van Holland.

'ORGEL om de HOEK' is het thema van het openingsconcert. Ik wil u het prachtige Fama & Raadgeverorgel laten horen in al zijn klankkleuren, te beginnen met Te Deum Laudamus van Jean-Baptiste Lully. Deze muziek komt uit de tijd van Napoleon XIV. In dezelfde tijd, maar dan in Noord-Duitsland, werkte Dietrich Buxtehude. Van hem horen we een Preludium in C majeur.

De Franse barokspecialist Clérambault schreef enkele suites, een verzameling dansen. Van Dietrich Buxtehude worden nog twee koraalbewerkingen vertolkt als finale van de middag zal de Suite Gothique gespeeld worden van Leon Boëllmann. Vanaf 14.30 uur is de kerk open, Prins Hendrikstraat 191, ingang Kleine Schoolstraat. Toegang gratis: collecte aan de uitgang.

Voor de orgelconcerten binnen Rotterdam is de agenda van [www.rotterdamorgelstad.nl](http://www.rotterdamorgelstad.nl) heel praktisch en landelijk heeft u een goed overzicht op bijvoorbeeld [www.orgelagenda.nl](http://www.orgelagenda.nl)

En dan zondag 8 september 2019 om 15.00 uur: in de Oude of Pelgrimvaderskerk, Aelbrechtskolk 20, 3024 RE Rotterdam Delfshaven speel ik het eerste concert in de orgelconcertserie van het seizoen 2019/20, waarbij vertrouwde elementen in de programmering aan de basis staan om samen weer nieuwe muzikale avonturen te beleven. Ons 'vertrekpunt' voor deze serie is zeer toepasselijk een plechtige mars (Marche Solennelle van Alphonse Maily), er is verbinding in de koraal 'Wir glauben all' an einen Gott' (J. S. Bach), en we genieten weer als vanouds van een prelude en fuga van Bach (in a-moll deze keer), en een orgelsonate (nr 11) van Rheinberger met daarin de beroemde Cantilene. Dat alles natuurlijk in de sfeervolle Oude of Pelgrimvaderskerk, waar het Bätz-Witte orgel zo prachtig klinkt. Maak er een gezellig middagje Delfshaven van. Van harte aanbevolen! Toegang gratis, collecte bij de uitgang (richtlijn voor uw gift: €5). Van harte welkom!

Ik dank u voor uw aandacht, ik zie u graag op de concerten en/of de koorrepetities.

Met een hartelijke, muzikale groet,  
Gerard van der Zijden.

P.S. Wilt u de Nieuwsbrief doorsturen aan geïnteresseerden uit uw omgeving? Stelt u geen prijs op deze nieuwsbrief, meld u zich dan af via [www.gerardvanderzijden.nl](http://www.gerardvanderzijden.nl)

